
Ey nefis! Bařta Habîbullah, bütn ahababın kabrin br tarafındadırlar.

Ey nefis! Bařta Habibullah, btn ahababın, kabrin br tarafındadırlar. Burada kalan bir iki tane ise, onlar da gidiyorlar. lmden rkp, kabirden korkup bařını evirme. Merdne kabre bak, dinle, ne talep eder? Erkekesine lmn yzne gl, bak, ne ister. Sakın gafil olup ikinci adama benzeme.

Ey nefsim! Deme, “Zaman deęiřmiř, asır bařkalařmıř. Herkes dnyaya dalmıř, hayata perestiř eder, derd-i maiřetle sarhořtur.” nk lm deęiřmiyor. F Irak, bekya kalb olup bařkalařmıyor. Acz-i beřer, fakr-ı insan deęiřmiyor, ziyadeleřiyor. Beřer yolculuęu kesilmiyor, sr’at peyd ediyor.

Hem deme, “Ben de herkes gibiyim.” nk herkes sana kabir kapısına kadar arkadařlık eder. Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli ise, kabrin br tarafında pek esassızdır.

Hem kendini bařiboř zannetme. Zira řu misafirhane-i dnyada, nazar-ı hikmetle baksan, hibir řeyi nizamsız, gayesiz gremezsin. Nasıl sen nizamsız, gayesiz kalabilirsin?